



### Η Μαγική Φλογέρα

- 23 Παιδιά
- 6 ποντίκια
- 6 γονείς
- 7 παιδιά
- 1 Δήμαρχος
- 1 Δημαρχίνα
- 1 Αυλητής
- Αφηγητής

Το ΧΑΜΕΛΙΓΚ ήταν μια πόλη όμορφη, πολύ όμορφη πόλη, περιτριγυρισμένη από πυκνά δάση, με κουκλίστικα σπίτια και γραφικά σοκάκια. Οι κάτοικοι του Χάμελιγκ ήταν όλοι αρκετά πλούσιοι μα και πολύ τσιγκούνηδες.... Τους ενδιέφερε μόνο να βγάζουν λεφτά. Ο πιο φιλοχρήματος από όλους ήταν ο δήμαρχος. Ένας φαφλατάς κοιλαράς που σκεφτόταν μόνο τον εαυτό του. Ήταν τόσο φιλάργυρος και καχύποπτος, ώστε όλα τα χρήματα τα έβαζε σε σεντούκια και τα κρατούσε στο δωμάτιό του... Αλλά και η γυναίκα του, η κυρία Δημάρχου, ήταν πολλή φαντασμένη,,, Της άρεσε να τη θαυμάζουν, να την κολακεύουν και να ξοδεύει



αλόγιστα χρήματα σε λούσα και κοσμήματα... Τον τελευταίο καιρό μάλιστα είχε  
ξοδέψει πολλά νομίσματα σε παλιά και κάπες... γιατί ο χειμώνας θα ερχόταν....  
προμηγυόταν ιδιαίτερα κρύος.....

*Βγαίνουν 5 ζευγάρια, πιασμένα σε στάση ταγκό και χορεύουν βαλς με το τραγούδι*

## 2 . Η ΠΟΛΗ ΧΑΜΕΛΙΓΚ

### Αφηγητής- Τσαγκάρισσα

Μια πόλη ήταν όμορφη  
που ΧΑΜΕΛΙΓΚ τη λέγαν  
σπουδαίο είχε δήμαρχο  
που όλοι τον παινεύαν.

Μια πόλη που όμοια της δεν έχει  
και κάθε μέρα βρέχει χρυσάφι  
στην τσέπη του μπαμπά..

Μια πόλη φτιαγμένη να γίνει παραμύθι  
το κουκί και το ρεβίθι  
σωπάτε σε λίγο ξεκινά..

### Αφηγητής- Φουρνάρισσα

Στην πόλη έχουμε έμπορους  
με μαγαζιά μεγάλα  
που αν γυρέψεις έχουμε  
και του πουλιού το γάλα

Αυτό είναι το ΧΑΜΕΛΙΓΚ  
με τίποτα δε μοιάζει  
κι απ' έξω ό,τι κι αν συμβεί  
κανέναν μας δε νοιάζει.



## Δήμαρχος

Να συστηθώ

Εγώ όπως θα καταλάβατε

είμαι ο Δήμαρχος

με το αζημίωτο φυσικά.

## Δημαρχίνα

Μου αρέσουν οι σύζυγοι

με στρουμπουλή κοιλιά

που γίνανε και δήμαρχοι

με μπόλικά λεφτά

Α! ξέχασα να σας πω

Εγώ είμαι η Δημαρχίνα

Αλλά μάλλον θα το καταλάβατε κι αυτό!



## ΣΚΗΝΗ ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Στο σκηνικό είναι ο Δήμαρχος με σκούφο και κοιμάται. Μπαίνουν τα ποντίκια και πειράζουν το Δήμαρχο με το

### 4. ΑΠΟΨΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΑΛΑΣΜΟΣ

#### Ποντικός 1

Η νύχτα πλησιάζει  
ο δήμαρχος νυστάζει  
τη σκούφια του φοράει  
και πάει να κοιμηθεί.  
Να μη μας λεν ποντίκια  
αν απόψε αυτός δεν τρελαθεί!

#### Ποντικός 2

Ο Δήμαρχος κοιμάται  
για αυτό μην τον ξυπνάτε  
τα μάτια του θα τρίβει  
σαν έρθει το πρωί.  
Να μη μας λεν ποντίκια  
αν απόψε αυτός δεν τρελαθεί!

#### Ποντικός 3

Το φουντωτό το πάπλωμα  
θα θέλει όλο μπάλωμα  
θα λείπουν και τα πουύπουλα  
Να μη μας λεν ποντίκια  
αν απόψε αυτός δεν τρελαθεί!



#### Ποντικός 4

Και μέσα στο μπακάλικο  
στο φούρνο, στο τσαγκάρικο  
αρχίζει το ροκάνισμα....  
Να μη μας λέν ποντίκια  
αν απόψε δε γίνει χαλασμός

#### Ποντικός 5

Πάμε για ξεσάλωμα  
ζημιές και ξεχαρβάλωμα  
Να μη μας λεν ποντίκια  
αν απόψε αυτός δεν γίνει χαλασμός

#### Ποντικός 6

Το δόντια μας αρχίσαν  
τα πάντα ροκανίσαν  
προκλήθηκε σεισμός  
Να μη μας λεν ποντίκια  
αν απόψε δε γίνει χαλασμός!

*Η ίδια μουσική ξανά και φεύγουν τα ποντίκια κι ο δήμαρχος από τη σκηνή*



## ΣΚΗΝΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

*Καθισμένα σε καρέκλες ημικυκλικά τοποθετημένες στη σκηνή και τα κορίτσια χορεύουν με το*

### 8. ΚΥΡΙΑ ΚΥΡΙΑ

#### Παιδί 1

Κυρία που πήγε η κιμωλία;

την έφαγε ο ποντικός

κι έγινε άλλος τόσος και διπλός

Και πώς να γίνει μάθημα

μετά από τέτοιο πάθημα

την τάξη να κλειδώσουμε

να πάμε εκδρομή.

#### Παιδί 2

Κυρία κοντύναν τα θρανία

τα έφαγε ο ποντικός

κι έγινε σαν μπάλα στρογγυλός

Και πώς να γίνει μάθημα

μετά από τέτοιο πάθημα

την τάξη να κλειδώσουμε

να πάμε εκδρομή.



### Παιδί 3

Κυρία που πήγαν τα βιβλία  
τα έφαγε ο ποντικός  
κι έγινε άλλος τόσος και διπλός  
Και πώς να γίνει μάθημα  
μετά από τέτοιο πάθημα  
την τάξη να κλειδώσουμε  
να πάμε εκδρομή.

### Παιδί 4

Κυρία κι ο χάρτης στη γωνία  
τον έφαγε ο ποντικός  
κι έγινε σαν μπάλα στρογγυλός  
Και πώς να γίνει μάθημα  
μετά από τέτοιο πάθημα  
την τάξη να κλειδώσουμε  
να πάμε εκδρομή.

### Παιδί 5

Κυρία πάει η ορθογραφία  
απ' την αλφαβήτα τώρα πια  
έμεινε μονάχα ένα «Α».  
Και πώς να γίνει μάθημα  
μετά από τέτοιο πάθημα  
την τάξη να κλειδώσουμε  
να πάμε εκδρομή.



## Παιδί 6

Κυρία πάει η γεωγραφία  
εκεί που ήταν η Γαλλία  
μια τρύπα και μια τελεία...  
Και πώς να γίνει μάθημα  
μετά από τέτοιο πάθημα  
την τάξη να κλειδώσουμε  
να πάμε εκδρομή.

## Παιδί 7

Κυρία η αντιγραφή μου  
έχει φαγωθεί σχεδόν όλη  
την έφαγε ο ποντικός  
κι έγινε σαν μπάλα στρογγυλός  
Και πώς να γίνει μάθημα  
μετά από τέτοιο πάθημα  
την τάξη να κλειδώσουμε  
να πάμε εκδρομή.

*με το ίδιο τραγούδι παίρνουν τις καρτέκλες τους και φεύγουν από τη σκηνή*







## ΣΚΗΝΗ ΑΥΛΗΤΗ

### Αυλητής

Εγώ μπορώ να διώξω αυτά τα ποντίκια  
μέσα σε μία μέρα

### Δήμαρχος

Αν το καταφέρεις αυτό  
θα σε σκεπάσω με χρυσά νομίσματα  
από πάνω ως κάτω

### Αυλητής

Δε με νοιάζει αυτό  
Αυτό που θέλω είναι  
να μοιράσεις τρόφιμα και ρούχα  
στους κατοίκους των γύρω χωριών  
που υποφέρουν από την πείνα και το κρύο.

### Δήμαρχος

Δέχομαι. Η συμφωνία έκλεισε.  
(δίνουν χειραψία)

### Αυλητής

Θα διατάξεις τους κατοίκους αυτής της πόλης  
να ασφαλίσουν τις πόρτες και τα παράθυρα  
Ό,τι κι αν δουν, ό,τι κι αν ακούσουν  
δεν πρέπει να ξεμυτίσουν από το σπίτι τους..



Ακούγεται η φωνή του τελάλη: Ακούσατε ακούσατε, ότι κι αν δείτε, ότι κι αν ακούσετε να μη βγείτε από τα σπίτια σας.....

Από πίσω έρχεται ο αυλητής και τα ποντίκια τον ακολουθούν με το

#### 14. ΧΟΡΕΥΩ ΧΟΡΕΥΩ

### ΣΚΗΝΗ ΔΗΜΑΡΧΙΝΑΣ

είναι δύσκολη σκηνή,,,,, μόνο αν έχετε τσακάλι δημαρχίνα... αλλιώς μπορείτε να μην τη βάλετε στο θεατρικό...

είναι ο Δήμαρχος σε πολυθρόνα σε σκηνή και χορεύει η Δημαρχίνα γύρω του με το

#### 16. ΤΙ ΓΥΡΕΥΕ ΠΑΛΙ ΑΥΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΠΕΛΟ

### Δημαρχίνα

Τι γύρευε πάλι αυτός με το καπέλο

νομίζω πως θέλει κάτι που κι εγώ το θέλω

Μιλάμε για εκείνα τα χρυσά

που έχεις στα σεντούκια τα κλειστά

δε θέλω να τα δώσεις

σε αυτό το φουκαρά

Χρυσά μου λεφτουδάκια

δε θέλω να σας χάσω

ακόμα έχω τόσα

πολλά να αγοράσω.....

στο τέλος μπαίνουν κι όλοι οι γονείς με την ίδια μουσική χαμηλή



## ΣΚΗΝΗ ΓΟΝΙΟΥ- ΑΥΛΗΤΗ

### Αυλητής

Ήρθα να δω αν κλείσατε  
και τη συμφωνία τηρήσατε  
Τρόφιμα μοιράσατε;  
τα σεντούκια σας τα πιάσατε;

### Γονιός – Ψαράς

Ξέρετε δεν τα δώσαμε ως τώρα  
γιατί τα ποντίκια μας έφαγαν τη χώρα  
έφαγαν τα ψάρια  
μαζί με τις κουτάλες  
Και τώρα πια δεν είμαστε  
για πιο πολλές σπατάλες!

### Γονιός- Γυναίκα Ψαρά

Κι άμα τα δώσουμε μετά;  
την άλλη εβδομάδα;  
τον άλλο μήνα;  
την άλλη χρονιά;  
τι θα μας κάνεις;  
θα μας πάρεις τα παιδιά;

### Αυλητής

Δεν ήταν αυτή η συμφωνία μας!  
Θα μετανιώσετε πικρά για αυτό...  
εσείς οι αχάριστοι θα δείτε το κακό.....





## Γονιός – Φούρναρης

Τρεχάτε ποδαράκια μου το φούρνο αλωνίστε  
κι αν σας τελειώσουν κι αυτά κι άλλα ψωμιά φουρνίστε!

Τρεχάτε ποδαράκια μου τρεχάτε στο κελάρι  
στην αποθήκη γρήγορα και στο ψηλό πατάρι.

*με το που τελειώνει η μουσική ακούγεται 23. Γέλια και τραγούδια και τα παιδιά επιστρέφουν στους γονείς, αγκαλιάζονται, φιλιούνται κι παίρνουν θέση ημικυκλική για να τραγουδήσουν τραγούδια και να αποχαιρετίσουν .....*

